



Vårvandring vid Sövdesjön 29 mars 2020

Nu är väl ändå våren på väg och den 29 mars hoppas jag den verkligen kommer.

Då skall vi vandra en lite längre sträcka nämligen 15 kilometer. Vi börjar att gå genom Sövde by innan vi svänger in på Skåneleden. Efter någon kilometer går vi över på Snogeholmsleden och därefter Bellingavägen och avslutar vi på Skåneleden igen. Vi går mestadels på torra, fina vägar och stigar.

Om vi orkar hålla kaffetörsten i styr kommer vi efter ca 8 km till ett fikaställe med bord och bänkar.

Naturligtvis finns möjlighet till kaffestop/paus längs vägen.

Det finns ett rikt fågelliv vid sjön, mycket sjöfågel men också rovfåglar. I skogen har vi möjlighet att se både hackspett, gröngöling och ett antal småfåglar. Har vi tur kanske vi får se tranor när vi kommer till lite våtmark. Kikare kan alltså vara bra att ta med.

Eftersom de första vitsipporna redan blommar i Skrylle har de säkert slagit ut och lyser fint i bokskogen vid Sövde om en månad.

På vägen tillbaks till parkeringen passerar vi Sövde musteri där de har öppet för självbetjäning. Ett begränsat sortiment och betalning med Swish.

För att få transporten till och från Sövde (ca 4 mil/ 30 min) att fungera är anmälan senast 26 mars till vår hemsida friluftsgruppen@lund.friskissvettis.se obligatorisk. Meddela om ni har möjlighet att köra och hur många passagerare som kan åka med. Medåkare betalar 40 :- direkt till chauffören.

Som vanligt gäller kläder efter väder. Glöm inte sittunderlag och matsäck.

Samlingsplats är vid Friskis kl 8.45. Vi kör till Sövde och beräknas vara på Parkeringsplatsen vid Sövdesjön , vid infarten från Blentarp, kl 9.30.

Ev frågor om vandringen skickas via hemsidan .

Om något uppstår i sista sekund ring mig Eva S 0761-147076.

Hans E kommer att vara mig behjälplig under dagen.

Med hopp om härligt vårväder.

Väl mött.

Eva och Hans

